

Lesbrief voor de leerkracht

Het lammetje dat een varken is – Pim Lammers Illustraties Milja Praagman

Vanaf 3 jaar

Thema: Anders zijn, Identiteit, Transgender

Samenvatting:

De varkens en schapen op de boerderij leven vredig 'naast elkaar'. Het is dan ook wel een beetje vreemd dat één van de lammetjes graag door de modder rolt en géén gras lust. De boer maakt zich zorgen en brengt het lam naar de dierenarts. Na uitvoerig onderzoek blijkt dat het lam gewoon een varken is; van buiten misschien niet, maar aan de binnenkant wel. De dierenarts helpt daarna het lam om ook van buiten een varkentje te zijn.

Introductie:

Laat de kaft van het boek zien in de kring. De kinderen weten vast wel welk dier er staat afgebeeld. Vraag hen hoe het kindje van een schaap heet. Een lammetje dus! En, wat denken de kinderen; is dit een jongetje of een meisje lammetje? Hoe kun je dat zien? Wat doen schapen nu eigenlijk zoal? (wol geven, in de wei staan, gras eten) Dit boek heet; een lammetje dat een varken is. Wat doen varkens graag? (knorren, vies worden, schillen eten) We gaan eens kijken naar dit lammetje... Begin met voorlezen.

Voorleestips:

Lees het boek eerst in zijn geheel voor. Spreek met de kinderen af dat ze goed moeten luisteren en naar de prenten moeten kijken. Er is nu even geen ruimte voor vragen en opmerkingen tussendoor daar neem je straks alle tijd voor. Houd na het voorlezen even een korte pauze, kijk of er reacties van de kinderen komen en luister hier naar. Nu ga je het boek nogmaals doornemen, de tekst hoeft niet letterlijk gelezen te worden, focus je op de illustraties om o.a. de 'open vragen' aan te koppelen:

- Op de eerste pagina zie je lammetje met een rups, schenk hier aandacht aan want op de laatste pagina is rups heel symbolisch een vlinder geworden.
- Benoem de wei als plek voor de schapen en de modderpoel als plek van de varkens
- Daar zit een lam in de modder, alle dieren kijken naar hem. Wat denken ze?
- Is het lammetje daar verdrietig om? hoe zie je dat?
- De boer kijkt ook naar het lammetje. Dit lammetje is 'anders' ziet hij. Misschien is hij wel ziek?
- De dokter gaat het lammetje goed onderzoeken. Dat is best lastig want een lammetje kan niet met mensen praten. Als het lammetje een kindje was wat had hij dan tegen de dokter kunnen zeggen?
- De boer begrijpt niet helemaal dat het lammetje van binnen een varkentje is. Is de boer boos op het lammetje, hoe zie je dat?
- De dokter vraagt of het lammetje echt een varkentje wil zijn. Waarom gaat de dokter zijn wol afscheren?
- Is het varkentje nu helemaal hetzelfde als de andere varkens? Is dat erg?



- Er is nog een dier dat veranderd is, de boer kijkt naar de vlinder. Wat was de vlinder eerst? Blader nog even terug.

De moraal van dit verhaal is natuurlijk dat je jezelf mag zijn. Van binnen én van buiten.

Nog meer ideeën:

- Heb je plastic boerderijdieren? En een zand / water tafel? Mooi! Vandaag mogen de boerderijdieren eens lekker in de modder spelen.
- Als je in het lokaal werkt met een blokkenhoek en poppenhoek probeer deze dan eens meer met elkaar te verbinden d.m.v. een opdracht. Een groepje jongens en meisjes kunnen bijvoorbeeld gezamenlijk van blokken een poppenhuis bouwen.
- Open onderstaande afbeelding op het Smart Board of print het uit. Tussen de wei en de modderpoel (dus de varkens en de schapen) zit duidelijk een scheiding. Laat de kinderen een plekje op de illustratie aanwijzen waar zij zouden willen wonen; in de wei, in de modderpoel of misschien precies er tussen in?



Wist je dat...

In Zweden de kleuterklassen 'gender neutraal' zijn ingericht zonder stereotype speelgoed of hoeken die onderscheid maken tussen typische jongens en meisjes activiteiten? Lees er hier meer over:

<https://www.famme.nl/zweden-genderneutrale-kleuterscholen/>

Tip:

In de [documentaire serie "no more boys and girls"](#) van de BBC probeert een dokter de grenzen tussen jongens en meisjes op te heffen op een basisschool. Zeker interessant om naar te kijken!

Meer info over het ontstaan van dit boek:

<https://www.youtube.com/watch?v=D8VZfvGzF78>

Pim Lammers scheef ook een vervolg op dit prentenboek: [De boer en de dierenarts](#)

"Alles gaat mis op de boerderij. De boer zoekt eieren bij de varkens, wil de koe scheren en probeert de kip te melken. De dieren maken zich zorgen. De boer is er niet met zijn hoofd bij. Hij is verliefd op de dierenarts! Maar dat durft hij niet goed te zeggen, hij is te verlegen. Gelukkig bedenken de dieren een plan."

Bijlage:

Is het een lammetje, een varken of een ander dier? Laat de kinderen hun dier naar eigen fantasie inkleuren of versieren. Leg ook wat tijdschriften en folders neer waaruit ze plaatjes kunnen knippen of scheuren; waar houdt jou lammetje / varkentje / dier / van? Plak de plaatjes op het vel.

